

Gezond, sterk en bedreven als vader was, schuwde hij ook het hard labour niet. Op zijn aambeeld kon hij écht ronde bollen smeden uit een vierkant stuk staal; hij kon beitelzettingen en harden, en staal temperen als niet één. Met vaste hand en met grote nauwkeurigheid sloeg hij met zijn hamer, zodat de werkstukken zinderden, zijn aambeeld zong en de gensters in 't rond vlogen. Overigens kon hij die zware, knoestige handen van hem gebruiken als nijptangen: dat hebben we allemaal wel eens ervaren!

Ik zie hem nog steeds als tachtigjarige bieboer, met een bijenkorf onder de arm tot bovenaan op een dubbele houten ladder klimmen om een bijenzwerm uit een vrij hoge boom te schudden...Zelf mocht ik dat niet doen. "Houdt gij de ladder maar vast", zei hij. Twee jaar daarna zou zijn teerbemide vrouw sterven, en dat deed hem natuurlijk geen goed. Nog eens vier jaar later zou hij zijn eerste gezondheidsproblemen krijgen en die zijn vooral tijdens de laatste maanden van zijn leven echt ernstig geworden, zodat hij vreesde dat hij door een hersenembolie verlamd zou raken of geestelijk helemaal zou aftakelen. "Nu maak je nogal wat mee met mij, hé Maria. Ik hoop dat die kerel met zijn zels mij gauw komt halen, want ik heb al te lang geleefd." En zo is geschied: zelfs de patiëntlift of "stalen verpleegster", die hij tijdens een demonstratie door ons Maria en ons Magda een "mechanische mens" noemde, heeft niet moeten dienen, en dat was zijn oprechte wens.

Wij kunnen noch mogen nalaten hier te vermelden dat ook onze va niet met zoveel elan en geestdrift door het leven zou gegaan zijn, als achter hem niet die moedige en noble vrouw had gestaan, die onze moeder was. Ook wij hebben met z'n allen enorm veel aan haar te danken.

Va en moe, vava en moemoe, we zullen ongetwijfeld nog dikwijls met veel weemoed aan jullie beiden terugdenken, en we zullen ook heel ons leven uitermate dankbaar zijn, omdat we jullie als lieve ouders en grootouders gehad hebben.

Dag moe! Dag va!

Dag moemoe! Dag vava!

* * *

Je oprechte blijken van meeleven bewaren wij diep in ons hart. We zijn er u echt dankbaar voor.

De families Lavrysen en Vleugels.

Tederheid is het vliegwiel van de liefde.

De liefde is het vliegwiel van gans ons leven. (H.L.)



Toen we nog geen vijftien waren:

*"Herman, zie naar uw werk!"

*"Jan, gebruik de hele lengte van de zaag, en zaag gelijkmatig!"

*"Va, da ga nie!" - "Ah, da ga nie! Da ga nie, da besta nie! Da mut gaan, jongen!"

*"Va, welk is uw devies? - "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!"